

HOE HET BEGON – EN HOE HET VERDER GING

In 1981 en 1982 gaf ik een lezingencyclus over reïncarnatie in Meditatiecentrum De Kosmos in Amsterdam. De inhoud daarvan werd later *Ring van Licht (Exploring Reincarnation)*. Ik kreeg mensen die naar mij toekwamen en vertelden dat ze het allemaal heel interessant vonden, maar dat ze eigenlijk wilden weten of ze herinneringen aan hun eigen vorige levens konden ophalen. Ik zei dat ik dat wel wilde proberen.

In het eerste weekend, met twaalf mensen, ervoeren zeven mensen episodes uit een vorig leven. Tot mijn verbazing kwamen enkele in traumatische sterfervaringen en het doorwerken daarvan bleek uitermate bevrijdend te werken. Zo ontdekte ik de therapeutische kant bij toeval. Ik was onder de indruk van de schoonheid en doeltreffendheid van die sessies.

Er volgden meer weekenden. De deelnemers vonden het prachtig en waren onder de indruk. Iemand vond dat ik anderen dit moest leren. Zo ontstond de eerste opleiding. Van het een kwam het ander. Het werd een hobby die helemaal uit de hand liep.

Toen ik in Brazilië zat, zetten enkelen van mijn afgestudeerden een eigen opleiding op en een beroepsvereniging (de NVRT). Inmiddels kreeg ik door mijn cliënten een inkijkje hoe de gewone psychotherapie werkte en ik was verbijsterd.

Sindsdien bleef ik door dezelfde twee dingen gedreven: de schoonheid van het vak en de ondoelmatigheid van de gebruikelijke therapie.

Ik ontmoette Morris Netherton (pionier op het gebied van regressie- en reïncarnatietherapie in Amerika) in São Paulo en ik bracht hem in contact met de Nederlandse collega's. Later stelde ik hen voor ook Roger Woolger (collega uit Engeland) uit te nodigen.

Eenmaal terug in Nederland, zette ik in 1991 mijn eigen opleiding weer voort, uitgebreider, verdiept en verrijkt met nieuwe technieken. Door voortschrijdend inzicht en de enorme ontwikkeling van toepassingen in het vak is de opleiding inmiddels driejarig geworden geworden, met nascholingen in speciale methoden en toepassingen. In 2000 bracht ik de opleiding in Tasso Instituut BV.

In 2003 begon ik de serie van Wereldcongressen Regressietherapie. Na Nederland kwam in 2006 New Delhi, in 2008 Rio de Janeiro, in 2011 Izmir, Turkije en in 2014 komt de volgende in Porto, Portugal. In 2006 richtte ik in Frankfurt de Europese beroepsvereniging EARTH op die inmiddels ook buiten Europa steeds meer leden krijgt. Op de Annual Convention ontmoeten collega's uit vele landen elkaar. In juli 2013 was de conferentie in Estland.

Ik noem het vak inmiddels Transpersoonlijke Regressietherapie. De levensveranderende resultaten zijn nog steeds verbluffend. Mijn boek *'Catharsis en Integratie'* heb ik net voor de

derde maal uitgebreid en herzien (zie ook www.tassouitgeverij.nl). Dit heet nu 'Catharsis, Integratie en Transformatie'. Na ruim 30 jaar is de opleiding volwassen, met een degelijk leerplan en een langzaam groeiende staf van docenten, supervisors en huiswerkbegeleiders.

Tasso heeft naast de opleiding in Nederland een internationale, Engelstalige opleiding met studenten uit Nederland, Duitsland, Finland, Zwitserland, Griekenland, Spanje en zelfs India.

Binnenkort starten wij met een Duitstalige opleiding. Tegenwoordig worden ook in India en Dubai complete Tasso-opleidingen aangeboden. In Japan is een complete Tasso-opleiding gegeven. Verder geven wij workshops, vaak modules binnen bestaande opleidingen in Brazilië, in India, in Duitsland, in de VS, in Ierland, in Portugal, Rusland, en in Turkije.

De Tasso-staf werkt behalve in het Engels, Duits en Frans, ook in het Spaans en het Portugees.

Wij dragen bij aan de internationale ontwikkelingen in het vak en laten ons daar ook door inspireren.

Hans ten Dam

www.tasso.nl

www.tassointernational.com